

# ישיבת המקדש קריאת כיוון



נכתב על ידי תלמידי הישיבה

בחוברת זו ניסינו לתמצת בקצרה את הרעיון הגדול, שעומד מאחורי ישיבת המקדש. גרעין הרעיון הזה הוא פשוט מאוד - עלינו לקום ולבנות את בית המקדש. אך, "כפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה" - כדברי ה"מסילת ישרים" בהקשר אחר. ויחד עם פשטות הרעיון הוא גם עמוק מאוד וחודר לכל מרחבי חיינו כיהודים. אנו מאמינים בכל ליבנו, שהרעיון הזה, אם ימשיך לפרוץ ולהתפשט בלב הציבור, יביא אותנו לזכות ולראות את חלום כל הדורות הולך ומתגשם לנגד עינינו.

כתיבה: יראה שריד ואברהם שאול פואה.  
עיצוב כריכה ואיור: יראה שריד 058-421-6514  
החוברת הודפסה על ידי מכון המקדש וישיבת המקדש

## למה בכלל לבנות את בית המקדש?

כי זה מה שה' רוצה. זו התשובה הכי יסודית והכי אמיתית. ה' ציווה אותנו "ועשו לי מקדש", חובה על כל יהודי בכל דור לבנות בית לה'<sup>1</sup> ודרכנו היא "נעשה ונשמע"<sup>2</sup>, קודם כל לקיים את מצוות ה' גם אם לא מבינים.

אבל כמו כל מצווה שאנחנו עושים, אנו רוצים להבין קצת את המהות שלה, את מה שעומד מאחוריה<sup>3</sup>. אז למה ה' ציווה אותנו לבנות לו בית? הרעיון של בית המקדש הוא עוצמתי ונועז, מקום להתגלות האלוקים על האדמה, השראת שכינה. התגלות ה' יתברך במתן תורה והקשר החזק שנוצר בין עם הסגולה לאלוקיו, הוא לא מאורע חד פעמי, הוא ממשיך במקדש שבליבו לוחות הברית והכרובים שמהם יוצא דבר ה' לעולם<sup>4</sup>. אחת הסיבות שהקב"ה ברא בכלל את העולם, היא השראת שכינתו במקדש. "מן היום הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאווה לדור עם בריותיו

1 ע"פ הרמב"ם (בית הבחירה א, א). מצוות בניין המקדש נוהגת לדורות והובאה בספר המצוות (מצווה צה, ספר המצוות לרמב"ם מונה רק מצוות הנוהגות לדורות). גם מי שהזכירו שמקדש העתידי יגלה משמיים אמרו זאת כמין נבואה ולא העלו על דעתם לבטל את מצוות בניין המקדש (כל המבטל מצווה הוא משומד)

2 בדיוק כמו תפילין ושבת, לדוגמה, שאנו מקיימים גם אם אנחנו לא מבינים את מהות המצווה לעומק.

3 כמובן שאנחנו לא יכולים להשיג את כל מהותה של המצווה האלוקית בשכלנו האנושי המוגבל, אך עדיין חלק ממהותה אנו יכולים להבין כפי שאמרו חז"ל "מפני מה אמרה תורה" (ר"ה טז, א, כתובו' יח, א, סוטה יז, א ועוד)

4 מתן תורה נמשל לחתונתם של ה' וכנסת ישראל והמקדש נמשל לחיי הנישואין שאחרי החתונה (ע"פ המשנה בתענית ד, ח) וראה כתובות (סב, ב) שקבעו לבנו של רבי ללמוד שתים עשרה שנה בישיבה לפני החתונה ולאחר שהעבירו את ארוסתו פעמיים לפניו ביקש לשאתה קודם ואח"כ ללכת ללמוד, אך הוא התבייש מאביו. הרגיע אותו רבי ו"אמר לו: בני, דעת קונך יש בך, מעיקרא כתיב: תביאמו ותטעמו, ולבסוף כתיב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם." הווי אומר שבית המקדש הוא הביטוי לאהבה שבין ה' לכנסת ישראל, כשם שחיי הנישואין הם הביטוי של אהבת איש ואשתו. "אמר רב קטינא: בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת, ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להן: ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה." (יומא נד, א)

בתחתונים"5.

בית המקדש הוא עיקר ויסוד היהדות, ועבודת הקורבנות היא עבודת ה'6. כל שאר המצוות (שלא קשורות למקדש) מורות לנו כיצד לחיות את חיינו הייחודיים כיהודים בצורה מתוקנת, אבל לא מסבירות לנו איך להגיע לקשר חי עם ה' יתברך7. בבית המקדש האדם פוגש את אלוקיו!! זהו הרעיון המרכזי של בית המקדש "ועשו לי מקדש- ושכנתי בתוכם". בתנ"ך בכלל ובספר תהילים בפרט הרעיון הזה בא לידי ביטוי בצורה חזקה מאד, "צמאה נפשי לאלוקים לאל חי- מתי אבוא ואראה פני אלוקים"8. עכשיו אנו מבינים למה בית המקדש כ"כ מרכזי בתורה, כשליש ממצוות העשה, כרבע ממצוות לא תעשה, מתקיימות במקדש9 ושנים משישה סדרי משנה עוסקים רק בחיי המקדש. בתקופה של חורבן ושל גלות השכינה, חיי האומה הישראלית הם ריקים וחסרים10. מיום שחרב בית המקדש- נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, ננעלו שערי תפילה, אין

---

5 במדבר רבה יג, ו. וע"פ התניא (ליקוטי אמרים לו) והמשך המדרש: "כיון שהוקם המשכן והשרה בו הקדוש ברוך הוא שכינתו ובאו הנשיאים להקריב, אמר הקדוש ברוך הוא: יכתב שביום זה נברא העולם." ואמרה הגמ' (מגילה לא, ב תענית כז, ב) "אלמלא מעמדות חקות שמים וארץ לא שמת"

6 ראה דוגמה באבות (א, ב). ובפרשנים שם (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה ועוד) ובברכת העבודה בשמונה עשרה.

7 יוצאת דופן מכולם היא התפילה שגם היא מדריכה את האדם כיצד להיפגש עם ה' יתברך וגם היא נקראת עבודת ה' "איזו היא עבודה שהיא בלב - הוי אומר זו תפלה." (תענית ב א) וגם היא מכוונת למקדש (ברכות ל, א) "תפילות כנגד תמידין תקנום" (ברכות כו, ב)

8 תהילים מב, ג. עוד פסוקים: "שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך" (תהלים כח, ב) "ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך" (יונה ב, ה) "קולי אל ה' אקרא ויענני מהר קדשו סלה" (תהלים ג, ה) ועוד רבים.

9 עשה- 78 מתוך 842, לאוים- 78 מתוך 563 כל זאת מבלי לחשב את מצוות הטהרה ועוד מצוות שמתקיימות רק בזמן שביהמ"ק קיים.

10 ובתנ"ך משווים את כנסת ישראל בגלות לאישה עזובה (ראה ישעיה נ, א יחזקאל טז שיר השיר' ועוד רבים)

יום שאין בו קללה, ניטלה נבואה מן הנביאים ואין שחוק לפני הקב"ה<sup>11</sup>.  
 כשאין מקדש, אין מפגש בין הבורא לעולם ובין האלוקים לעמו<sup>12</sup>. במצב  
 של חורבן, היהדות היא יהדות בלא לב - יהדות שורדת, לא חיה<sup>13</sup>.

---

11 ברכות לב, ב. משנה סוטה ט, יב. בבא בתרא יב, ב. עבודה זרה ג, ב. ונאמרו  
 עוד דברים רבים.

12 ראה לדוגמה באיכה (ד, כ-כא) "למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים:  
 השיבנו ה' אליך ונשובה"

13 ראה כוזרי מאמר כט-ל.

## אבל לפעם להזתפקד במקדש דווקא עכשיו?

ממש לאו דווקא עכשיו, לאורך כל הגלות היו ניסיונות רבים לבנין המקדש וחיידוש העבודה<sup>14</sup>. לא היה דור, כמו הדור שלנו, שהייתה לו אפשרות לבנות את המקדש ולא עשה זאת.

אמנם, דורנו באמת חייב להתעורר לבנין המקדש יותר מכל דור אחר- לפני יותר מ-70 שנה קמה מדינת ישראל בארץ ישראל, ציפיות רבות ציפו מהתפתחות מדינה זו, קיווינו להרבה אור והרבה גאולה. ובחסידי ה' זכינו ואכן יש המון טוב ושפע. ובכל זאת אנו מרגישים שמהו פה לא עובד! במדינת ישראל האדם הפרטי ואפילו הקהילה יכולים לעבוד את אלוקי ישראל, אך במה שנוגע לחיי הקודש של האומה הישראלית שעובדת את אלוקיה כעם- לצערנו, המצב במדינת ישראל לא שונה בהרבה משכנותיה המערביות<sup>15</sup>. החיים הלאומיים של עמ"י הם ריקים מכל תוכן. חיי הקודש של האומה הישראלית מתבטאים בראש ובראשונה במקדש "הלוא בלכתך עמנו- ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה"<sup>16</sup>. החזרת השיח והמחשבה הרצינית על המלכת ה' בעולם על ידי בניית המקדש זהו יסוד לקידום מדינת ישראל למדינה יהודית ישראלית. לצערנו, המרחק ממחשבת המקדש מצוי לא רק אצל "הלא דתיים" אלא אפילו בתוך המרכזים הרוחניים החזקים ביותר, שוכחים את המקדש וברור שבקבות כך הזהות היהודית של מדינת ישראל מטשטשת ונעלמת ואין פותר ומוביל חזון אמיתי למדינתנו. על ידי לימוד והעמקה בעולם המקדש באופן מעשי ורציני, נזכה וניצוק משמעות אמיתית וקדושה לחיינו ונשיב את הזהות היהודית למדינתנו<sup>17</sup>.

14 דוגמאות- בימי ר' יהושע בן חנניה כמובא בבראשית רבה (סד, י). 400 בעלי התוספות בראשות רבינו יחיאל מפריס כמובא בכפתור ופרח פרק ו, ועוד רבים אחרים.

15 אמנם ישנם חוקים דתיים במדינת ישראל, אבל כולם סובבים סביב ה"לא תעשה", המציאות הזו יוצרת הרבה בעיות. ישנו ציבור גדול במדינת ישראל שלא מבין בשביל מה כל ההגבלות האלו וחי בתחושה שמכבידים עליו ללא שום מטרה.

16 שמות לג, טז. והשראת השכינה היא כמובן בבית המקדש, כפי שכתבנו לעיל.

17 כפי שאומר מרן הראי"ה (מאמרי הראי"ה- החדש במדינה ובמקדש) "נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל.. אין חצאיות, אין חלקיות ואין תוכנים של פירוד במהותה של אותה הנשמה הגדולה של האומה אשר קדושת האחדות היא כל חייה כל יסודה וקיומה.. האחדות המהותית של המדינה והמקדש. טבוע הוא בעצם נשמתנו, רק הסיגים אשר נדבקו בנו מדרכי הגוים, הם הם הגורמים לתועים איזה תקופה קצרה לחשוב שיוכל להיות אצלנו תכנית של מדינה שאינה תכנית של מקדש, או תכנית של מקדש שאינה של מדינה... וסימן לדבר "העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש"... אור חדש.. על ציון יאיר, ונזכה כלנו במהרה לאורו.. במדינה ובמקדש שיבנו יחדיו במהרה בימינו אמן."

## אבל מה אפשר כבר לעשות?

ה' יתברך נתן לנו ברוב חסדיו את השליטה על הר הבית, מקום המקדש. אם נרצה, בניית המקדש לא אמורה להיות מלאכה מורכבת מדי. ואנחנו רוצים! סקרים שנעשו בנושא מגלים כי בין שליש למעל 60% מהציבור הישראלי רוצים את בניין בית המקדש השלישי. רוב הציבור בישראל הוא דתי או מסורתי ובית המקדש הוא פסגת שאיפותיו. אז למה אנחנו לא בונים? כי אנחנו לא באמת מודעים לעובדה, שאנחנו יכולים לבנות את המקדש וזו זכותנו וחובתנו. המודעות, היא הסיבה העיקרית שעם ישראל לא עושה את הדבר המתבקש ביותר - לקום ולבנות את המקדש. אנו צריכים להעביר את המקדש מסטטוס של "חלום רחוק" ל"מציאות אפשרית". אז איך שמים את בניין המקדש במרכז התודעה? כאן נכנסת לתמונה ישיבת המקדש. ברגע שקיימת ישיבה, ששמה במרכז הווייתה את בניין המקדש בפועל ממש ויוצרת סביבה, באופן טבעי, גם קהילה של אנשים הדורשים מקדש בכל נימי נפשם, ברגע שקיימים אנשים שחיים את התודעה הזו של בניין המקדש וחיי מקדש, אזי התודעה הזו מחלחלת בציבור<sup>18</sup>. יש בכוחה של ישיבת המקדש לעורר את עולם הישיבות להתחיל וללמוד ברצינות את הלכות המקדש אליבא דהלכתא ולגרום לתנופה חזקה של אנשי ציבור לדבר בגלוי וברצינות על הרעיון של הקמת בית המקדש בהר הבית. זהו תמצית הרעיון של ישיבת המקדש. אנחנו צריכים אנשים שמוכנים לחשוב קדימה, ללמוד ולעסוק בקודשי האומה ומתוך כך לחדש בתוכם ובעם כולו את המודעות לזכות ולחובה הגדולה, המוטלת עלינו - לחיות חיי קדושה וטהרה כפשוטו, חיי תורה שלמים, חיים שבליבם ניצב בית ה'.

---

18 קחו לדוגמה את ישיבת רמת גן, עד לפני כ-25 שנה הציונות הדתית בכללה לא ראתה שום קשר עם החסידות. מי שהיה רוצה ללמוד ספרי חסידות היה עושה את זה מתחת לסטנדר. עד שקמו כמה בחורים והחליטו שהם מקימים ישיבה חסידית. כיום "ישיבות חסידיות ארצישראליות" צצות כפטריות אחרי הגשם ובאירועי "צמאה", לדוגמה, משתתפים עשרות אלפי אנשים.

## ללמוד על ענת לעשות

מלבד הצורך לעורר את העם הקדוש לבניין המקדש, ישנו צורך דחוף ביותר ללימוד קדשים וטהרות. מעטים עסקו בסוגיות המקדש והטהרה במשך הגלות הארוכה וישנם סוגיות רבות הצריכות בירור לפני שנבוא לפסוק הלכה למעשה<sup>19</sup>. מדובר בעבודה המצריכה לפחות עשרות שנים של בירור ולימוד ואם אנחנו לא נעשה זאת, אז מי כן ואם לא עכשיו, אימתי? עם ישראל זקוק לשיבה עם הרבה בחורים צעירים בעלי מרץ ורצון ללמוד תורה בצורה מעמיקה ורצינית, שילמדו ויעסקו בסוגיות הקודש והמקדש. "אין התורה נקנית אלא בחבורה"<sup>20</sup>.

## מעלת לימוד קדשים

מלבד כל מה שאמרנו יש בלימוד קדשים וטהרות מעלות עצומות שניגע בכמה מהם- כפי שאמרנו עבודת המקדש והקורבנות היא היא עבודת ה', לכן בשונה משאר מצוות התורה שבהם ישנה גם חכמה אנושית, "כי היא חכמתכם ובינתכם"<sup>21</sup>, "הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות"<sup>22</sup>, בעבודת המקדש כל הדינים וההלכות נובעות מחוכמת התורה, "הכל בכתב מיד ה"<sup>23</sup>, לכן סדר קדשים נקרא "חכמה"<sup>24</sup>. מי שלומד סדר קדשים דבק

19 לדוגמא- מהי יותרת הכבד המוקטרת ע"ג המזבח? האם טומאה הותרה בציבור רק כאשר הציץ מונח על מצח הכה"ג? מהו היקף הדין של "חרב כחלל"? ועוד רבות רבות אחרות.

20 ברכות סג: לכן בשביל לחדש את תורת המקדש לא מספיק שיחידי סגולה יעסקו בנושאים אלו. וכמו שאמרו חז"ל, (ילקוט שמעוני ירמיהו רמז שטו) "בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסים למקרא יוצא מהם מאה. מאה נכנסים למשנה יוצאים מהם עשרה ואחד לגמרא"

21 דברים ד, ו. שם רואים שבתורה ישנה גם חכמה אנושית שאפילו גויים יכולים לראות.

22 בבא בתרא פרק י משנה ח. ושם הכוונה כדברי הח"ח: "משום דעניין דיני ממונות הם משפטים שנתן לנו הקב"ה בעסקינו.. שדעת האדם מסגת אותם והיא טובה להתפתחות השכל ולהחכימו".

23 דברי הימים א כח, יט.

24 ע"פ שבת לא. שם מקבילה הגמ' את הפסוק: "והיה אמונת עיתך חוסן



בחכמה האלוקית, כי עיקר חכמת התורה נמצאת בקדשים וטהרות. כל זה כותב בעל "החפץ חיים" בהקדמתו לקונטרס "תורה אור" - קונטרס שלם שכתב במעלת לימוד סדר קודשים<sup>25</sup>.

חז"ל כותבים שבזמן הגלות ישאלו ישראל "למה לנו לעסוק בעבודת המקדש והקורבנות? הרי המקדש חרב!" ויענה להם הקב"ה: "כשתעסקו בבניין בית המקדש והקרבת הקורבנות אני מחשיב לכם זאת כאילו הקרבתם קרבן ובניתם את בית המקדש". עקרון זה חזק מאד בדברי חז"ל ומופיע בהרבה מקומות<sup>26</sup>. לכן רבותינו התייחסו לסדר קדשים כסדר הנוהג בזמן הגלות וקבעו אותו בתלמוד הבבלי (להבדיל מזרעים וטהרות שלא נקבעו בתלמוד הגלות)<sup>27</sup>.

הרב קוק בהקדמה ל"משפט כהן" כותב, שהמחלה הפנימית והמרה יותר מחסרון המקדש היא חסרון ידיעת תורת המקדש!! עוד הוא מוסיף שם שכאשר נעסוק בתורת המקדש ונרפא את המחלה הפנימית - ירפא ה' למחלתנו החיצונית ויבנה את המקדש<sup>28</sup>. בימינו דבריו אלה מקבלים משנה תוקף - אנו רואים בעינינו, שהדבר המעכב אותנו מלבנות את המקדש הוא חסרון המודעות לתורת המקדש.

ישועות חכמת ודעת" ל6 סדרי משנה.

25 וראה שם עוד דברים נפלאים במעלת לימוד סדר קדשים והעיון הגדול שבחסרון ידיעתו.

26 מנחות קי. מגילה לא: תענית כז: ויקרא רבה צו ז, ג. פסיקתא דרב כהנא טו. וראה שם.

27 וכן כשפגש אליהו ז"ל את רבה בר אבוא ושאל אותו למה אינו בקיא בהלכות טהרה אמר לו רבה: בארבעה סדרים איני בקיא איך אהיה בקיא בשישה? ומפרש רש"י שהארבעה הם מועד נשים נזיקין הנוהגים בזמן הגלות ו"קדשים נמי כדכתיב "ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי" ואמרינן אלו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום מעלה עליהן הכתוב כאילו מקריבין אותן בבית המקדש." (ע"פ בבא מציעא קיד: ורש"י שם)

28 וראה שם עוד דברים נפלאים. הרב קוק אף פעל והקים בירושלים ישיבה ללימוד קדשים ישיבת "תורת כהנים".

## לעבוד את ה' - לקום ולעשות.

חז"ל אומרים על הפסוק "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו"<sup>29</sup> שעובד אלוקים ו"אשר לא עבדו", שניהם צדיקים, אך "אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת". ומבאר בעל התניא<sup>30</sup> - שבזמן חז"ל כולם שנו פרקם מאה פעמים, לכן הפעם המאה ואחת הייתה באמת לשם שמיים. וכן מסביר ה"מסילת ישרים" את ההבדל בין צדיק לחסיד. צדיק עושה מה שצריך ולא יותר, ואילו חסיד באמת אוהב את ה' יתברך אהבה עזה ולכן אינו מסתפק "במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל" אלא מחפש כיצד לגרום לה' נחת רוח, לכן הוא מצטער תמיד על חורבן המקדש וגלות השכינה ומבקש תמיד להחזירה למקומה<sup>31</sup>. ברור שמי שבאמת כואב לו על גלות השכינה והוא באמת מצפה לבניין הבית ישקיע תלמודו בלימוד קודשים וטהרות. עלינו ללכת בדרך דוד המלך ע"ה שנשבע "אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לה"<sup>32</sup>.

29 מלאכי ג, יח. ודברי חז"ל לקוחים מחגיגה ט:

30 תניא - ליקוטי אמרים טו.

31 מסילת ישרים יט. וראה שם עוד דבריו: "ועל העדר זה הדבר התרעם הנביא (ישעיה נ"ט): "וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע", ואמר (שם ס"ג): "ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך", ואמר (ירמיה ל'): "ציון היא דורש אין לה",

ופי' ז"ל (סוכה מ"א): "מכלל דבעיא דרישה. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה". וידועים דברי חז"ל שבצאת האדם מן העולם שואלים אותו "ציפית לישועה?" (שבת לא). וכן ידוע מה שאמרו "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (תענית ל): ועוד אמרו ירושלמי שבת ו, ט: "עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו". וכל זאת להודיע כי חפץ ה' באוהביו בלב ונפש, שאינם מסתפקים במצוות הנוהגות בזמן החורבן בלבד, אלא עושים מה שביכולתם כדי להשיב את השכינה למקומה ולהחזיר את התורה לשלמותה.

32 תהילים קלב. וזהו עניין מלכות בית דוד. ההבטחה לתת לדוד מלכות נצחית ניתנה ביד נתן הנביא לאחר שדוד ביקש לבנות בית לה'. (ראה שמואל ב, ז) ואולי זוהי כוונת הירושלמי (מעשר שני ה, ב) "שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד"

## אבל...

נכון, יש עוד הרבה שאלות.. לא הכל אפשר להכניס בחוברת קטנה... מוזמנים לבוא ולשאול, להידלק ולהדליק, להפיץ הלאה את האור הגדול-ירושלים אורו של עולם.

**לפרטים תאום והגעה**

**אברהם שאול פואה: 055-6649755**



ישיבת המקדש קמה לפני כחמש שנים. בישיבה לומדים את מסכתות המקדש בעיון והעמקה יחד עם רבני 'עכון המקדש' במטרה שיהיו הדברים 'אליבא דהלכתא', ללמוד וללמד לשמור ולעשות!

הישיבה בראשות הרב ישראל אריאל שליט"א, שפיוח בתלמידים את רוח המקדש.

בוגרי הישיבה כבר היום רתומים ופועלים לבניין המקדש במהרה!

**בואו להיות שותפים בבניין!**

"אני קורא לכל בחור שנשאו ליבו ונדבה רוחו לקרבה אל הקדושה- לפעול לחיזוקה של הישיבה הזו. בזכות ההתעוררות דלתתא תהיה התערותא דלעלא ונזכה שהקב"ה יחזיר לנו את מקום מקדשנו ולזכות בדורנו לראות בהיוסדות ההיכל. עלו והצליחו, כל אלו שרוצים להצטרף לישיבת המקדש."

(הרב דב ליאור שליט"א)



"ממש מבורך מה שאתם עושים, לעורר את הרצון, התפילה וההכרה בערך בית המקדש. סוף סוף זה הלב והעיניים של הקב"ה שם 'והיו עיני וליבי שם כל הימים' אז גם אמורים להיות העיניים והלב שלנו. העיניים שלנו צריכות להיות נשואות למקום הזה. אשריכם שאתם מעוררים.. זה נכנס ללבבות."

(הרב שמואל אליהו שליט"א)



מוזמנים לבוא להכיר את ישיבת המקדש-

אברהם שאול פואה

055-6649755



מכון המקדש

